



Landelijke Gilde
samen beleef je meer in
Relegem-Wemmel

Kooklessen

Tapas 🤗

Wat: Tapas zijn de kleine gerechtjes of aperitiefhapjes die vooral in Spanje erg populair zijn. Ze vergezellen meestal een of ander drankje. Luc Longin, onze huiskok, zal er voor zorgen dat we na deze lessenreeks nooit meer zullen vergeten wat tapas zijn.

Waar: Dit jaar maken we opnieuw gebruik van de goed uitgeruste leskeuken in de Zandloper in Wemmel. Kaasmarkt 75, 1ste verdiep.

Wanneer: Donderdag 3, 10 en 17 oktober, telkens om 18u30. Noteer alvast ook de datum van de demo kookles : **zondag 27 oktober.**

Wie: Enkel voor leden, zowel mannelijke als vrouwelijke, na inschrijving. Wees er snel bij want er kunnen maar 20 personen meedoen.

Praktisch: Vergeet zeker je keukenschort niet. Je betaalt achteraf enkel de kosten voor de aankoop van het eten en de drank. Wil je carpoolen? Geen probleem. Neem even contact met iemand van het bestuur.

Inschrijven is noodzakelijk vóór 26 september bij Luc Longin via e-mail: longinluc3@gmail.com of telefonisch op **0476.447634** na 18u.

Indien je een kookles niet aanwezig kan zijn, gelieve dan tijdig een seintje te geven. Anders zien wij ons verplicht de gemaakte onkosten aan te rekenen.

Het bestuur

Neem ook een kijkje op onze website: www.lgrelegem.be

